



JOHAN JACOBS

DIMITRI CASTELEYN (52)
AUTEUR

HIT RUN

‘Ik wou vooral zijn, en niet meer worden’

Wat is uw vroegste herinnering?

Ik zit in de kleuterklas in Aarsele (Tielt) en mag voor het eerst turnen in de grote sporthal van de school. De directrice stapt op me toe en zegt hardop voor de hele klas: het zal nooit lukken met jou als je je voeten niet naar buiten zet in plaats van naar binnen.

Wanneer was u het gelukkigst?

Als onze kinderen ons met goede argumenten onder tafel praten. Of als we onze vier ouders zien schateren van het lachen.

Wat is uw dierbaarste bezit?

Mijn verbeelding.

Kunt u een gedicht uit uw hoofd?

Meerdere, van allerlei soorten, neem nu dit van Robin Maekelbergh, als het nog mag: *Ik hou van je behaatje/ drogend in de wind/ omdat ik je borstjes naakt/ veel mooier vind.*

Wat wou u later worden als kind?

Ik wou vooral zijn, en niet meer worden, al ben je maar door voortdurend te worden, maar dat had ik toen nog niet door.

Als u naar de toekomst kijkt, wat ziet u dan?

Vooral veel kleuren en een blijvende verwondering.

Wat maakt u ongelukkig?

Het kortetermijndenken en het niet zien van de globale context. Wie heeft bijvoorbeeld door dat er op de aarde elke dag minstens 150.000 mensen bij komen? Drie à vier weiden Werchter. We zijn zo al meer dan 20 jaar bezig en de verwachtingen zijn dat we zo nog minstens 30 jaar verder gaan.

Over welk deel van uw uiterlijk bent u het minst tevreden?

Ik volg sedert twee jaar yoga en het eerste jaar deed ik dat altijd in mijn trainingspak. Pas na een jaar durfde ik in sportbroek te gaan en mijn benen te tonen.

Wie is de liefde van uw leven?

Mijn vrouw, we zijn al meer dan 25 jaar

gelukkig getrouwd en bijna 30 jaar samen.

Wat is u foutste guilty pleasure?

Drie stukken Grand-Marniertart op kerstdag, tevens mijn verjaardag.

Wat bent u uw ouders verschuldigd?

Ik ben ze heel dankbaar voor het leven en voor hun onvoorwaardelijke liefde voor hun vier nochtans heel verschillende zonen. We zien mekaar nog veel, gaan samen regelmatig op stap, in binnen- of buitenland.

Wie mag er aanschuiven aan uw droomdiner?

Levenden: Emma Thompson en Elon Musk, en doden: Nelson Mandela en Willem Elsschot. Heerlijk.



‘Die dag begon ik fruit en salade en vis en vlees te eten’

Als u terug in de tijd kon reizen, waarheen zou u gaan?

Naar het moment dat bekend wordt dat de Tweede Wereldoorlog voorbij is en iedereen op straat komt om te vieren.

Wat is de belangrijkste les die het leven u geleerd heeft?

Dat het leven een onwaarschijnlijk mooi cadeau is en dat we enkel vooruitgaan als we alleen kritiek leveren op anderen op het moment dat we een opbouwend en werkend alternatief kunnen aanbieden.

Wie moet u spelen in de film van uw leven?

Ben Whishaw, bekend als Q in *James Bond*, speelde ook in het prachtige *Cloud Atlas*.

Wat is uw favoriete geur?

Ik heb het onlangs durven vragen aan de oud-voorzitter van onze lokale voetbalploeg, welke parfum hij altijd draagt. Hij keek me vreemd aan en zei: je hebt gelijk, dat moet kunnen: Eau de toilette Toscane.

Hoe komt u tot rust?

Op alle mogelijke momenten van de dag even gaan wandelen of fietsen.

Wanneer hebt u voor het laatst geuild?

Bij het zien van het sportjaaroverzicht eind 2018. Ik kan het niet verklaren maar bij grote sportmomenten springen de tranen van ontroering mij in de ogen. Bij een prachtige film als *Beautiful boy* van Felix Van Groeningen of bij een fantastische roman als *Wat is de wat* van Dave Eggers, die ik nu aan het lezen ben, of bij *Lazarus*, het muzikale testament van David Bowie krijg ik een krop in de keel en ween ik vanbinnen.

Wat is het dichtste wat u ooit bij de dood geweest bent?

Ik kreeg als tiener drie keer bloedarmoede en dus een groot tekort aan ijzer door mijn eenzijdige voeding (wit brood, Nutella, Fanta, frieten, snoep). De dokter in het ziekenhuis riep mij bij zich en zei me dat een vierde keer fataal zou worden. Die dag begon ik fruit en salade en vis en vlees te eten. Na het lezen van *De voedselzandloper* van Kris Verburgh werd ik flexitariër, drink ik 1,5 liter water per dag en neem ik voedingsadditieven.

Welke song mogen ze spelen op uw begrafenis?

‘Brother’ van Jeff Buckley of Michael Jacksons ‘Wanna Be Startin’ Somethin’ – ‘Mama Say Mama Sa Mama Coosa’.

Hoe wilt u herinnerd worden?

Hier ligt Dimitri. Hij is ribbedebie.

Zijn nieuwe roman ‘Het feest’ is net verschenen bij Prometheus.